



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 54 september 2020

Elk blad ademt de boom tot leven

GEMEENSCHAP SAN SALVATOR

geworteld in de Bijbelse traditie

gedragen door vriendschap

verbonden in liefde

het leven vierend

san salvator nazomer



De vakantie zit erop, de dagen worden korter en we gaan richting de winter. Als ik het zo schrijf, lijkt het wel alsof alles weer normaal is. Gelukkig kan er, met de nodige maatregelen, weer het een en ander georganiseerd worden, maar Corona bepaalt nog steeds een groot deel van ons leven. We hebben voor de komende maanden voor onze vieringen onderdak gevonden in de Grote Kerk. Ook online blijven we actief met het maken van YouTube filmpjes. Het is en blijft zoeken de komende maanden: wat kan er wel, wat niet, of wat moeten we anders gaan organiseren.

Iedereen gaat anders met de situatie om en dat vraagt van ons allemaal de nodige flexibiliteit. Laten we in ieder geval blijven zoeken naar manieren om met elkaar in contact te

blijven. Een belletje, kaartje, mailtje of als het kan een bezoekje, is en blijft waardevol. Franneke Hoeks

Vieringen najaar 2020

Voor onze vieringen kunnen we de komende maanden terecht in de Grote Kerk van de protestantse gemeente. Dagcentrum Eygenweg is te klein om daar met voldoende afstand te kunnen vieren.

Bovendien wordt dit gebouw de komende maanden verbouwd waardoor de beschikbare ruimte nog beperkter zou zijn.

Om de twee weken zijn we op zaterdagavond te gast in de Grote Kerk.

De tussenliggende weekenden zorgen we voor een YouTube viering.

Dat vieren in de Grote Kerk is even wennen: we zitten op afstand van elkaar, we kunnen

niet meezingen en het delen van brood en wijn gaat anders dan anders, maar wat is het fijn dat we weer met elkaar kunnen vieren!

Melodiek zal de vieringen muzikaal ondersteunen. De Cantorij bekijkt de komende maanden hoe zij weer samen kunnen zingen.

Om goed en veilig te kunnen vieren werken we met een reserveringssysteem. Veel Salvatorianen hebben zich al aangemeld.

<https://app.kerktijd.nl/member/register/492ca074-0c17-4b86-a199-30cf2809a3b1>

Mocht u dat nog niet gedaan hebben dat kan via

Na inschrijving ontvangt u dan voor de viering een uitnodiging waar u ja of nee op kunt zeggen.

overzicht vieringen z.o.z.

Overzicht vieringen najaar 2020

3 oktober	Grote Kerk	Tony de Meulder
11 oktober	online	Franneke Hoeks
18 oktober	Grote Kerk	Corrie Dansen
24 oktober	online	Truus van Kaam
31 oktober	Grote Kerk	Allerzielen
7 november	Grote Kerk	Maria v.d. Dungen
14 november	online	Franneke Hoeks
21 november	online	Heleen Hendrikx
28 november	online	Theo Hofland
5 december	Grote Kerk	Truus van Kaam
12 december	online	Tony de Meulder
19 december	Grote Kerk	Wilton Desmense

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Dienstenveiling 2020 gaat niet door

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 27 augustus 2020 op advies van de werkgroep Dienstenveiling besloten om dit jaar geen dienstenveiling te houden.

De werkgroep komt tot zijn advies op grond van de volgende overwegingen. De belangrijkste pijler van de dienstenveiling is het creëren van ontmoetingen tussen mensen. Dat is immers de kracht van deze veiling. Op de avond van de veiling zelf is afstand juist niet het motto maar nabijheid. De onzekerheid van het om zich heen grijpende onzichtbare virus en de toename van het aantal besmettingen baart ons grote zorgen. Het prachtige aanbod om op een andere locatie de veiling te organiseren is meegewogen.

Weliswaar zijn enkele maatregelen versoepeld maar we balanceren nog steeds op een broos koord. Op sommige plekken laait het virus weer op. De onzekerheid neemt toe.

Van de afgelopen dienstenveiling zijn veel ontmoetingen niet doorgegaan of zelfs afgelast. Het ziet er niet naar uit dat deze kavels op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de werkgroep met pijn in het hart het bestuur geadviseerd de dienstenveiling dit jaar niet door te laten gaan. Het bestuur heeft dit advies overgenomen. We hopen op betere tijden zodat we volgend jaar weer een dienstenveiling kunnen houden.

Jacques Jochems- Bestuur SSiB



VREDE VERBINDT VERSCHIL

Vredesviering 27 september

Van 19 tot en met 27 september is het Vredesweek.

Het thema is deze keer 'Vrede verbindt verschil'. Met alle kerken in de stad vieren we op zondag 27 september Vredeszondag. Franneke Hoeks en Erica Scheenstra gaan voor in een Oecumenische Vredesdienst vanuit de Grote Kerk.

Voor deze viering is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De viering (wordt gestreamd) is te volgen via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175-Protestantse-Gemeente-s-Hertogenbosch/events/live>

Regenboogviering 10 oktober

Op zondag 11 oktober is het internationale coming-out dag. Het is en blijft belangrijk om aandacht te vragen voor de positie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's). Het Beraad van Kerken wil met de jaarlijkse regenboogviering ruimte geven aan de LHBT gemeenschap. Dit jaar vindt de regenboogviering plaats op zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk. Deze viering wordt ook uitgezonden en u kunt de viering live volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175-Protestantse-Gemeente-s-Hertogenbosch/events/live>

Naomie Pieters, activist, black én queer

Naomie Pieters werd in 1990 geboren in Alphen aan den Rijn en is van Antilliaanse afkomst. Ze won onlangs het **Roze Lieverdje**, de tweejaarlijkse Amsterdamse prijs voor emancipatie van LHBT'ers, voor haar activisme als 'queer, antiracistisch en performancekunstenaar'.

'Queer' betekent 'vreemd'; het was ooit een scheldwoord voor homo's, maar inmiddels is het een uitdrukking die staat voor het doorbreken van 'binair genderdenken' (tweeledig: man-of-vrouw). Queer seksualiteit is fluïde (vloeiend) en niet te vangen in traditionele termen. Soms wordt het woord ook gebruikt als een paraplu-term voor de hele lesbische, homo-, bi-, trans- en interseksewereld (LHBTI).

Of ook hetero's zich queer mogen noemen is onderwerp van fel debat. 'Cis' (aan deze kant) is trouwens wat je bent als je niet 'trans' (aan de overkant) bent. 'Cis' wordt gebruikt om te voorkomen dat mensen die niet van geslacht zijn veranderd 'normaal' genoemd worden.

De emancipatie van LHBTI'ers wordt nu verbonden met de Black Lives Matter-beweging: vanwege het geweld tegen 'black queers'.

Naomie verwijst naar de zaak van Orlando Boldeewijn, de Rotterdamse donkere* tiener die verdween na een afspraakje via een homo-app: "Het duurde tien dagen voordat er een 'amber alert' werd uitgedaan. Tien dagen!"

En twee dagen na de dood van George Floyd werd de donkere trans man Tony McDade in Florida door de politie gedood.

"De media besteedden er nauwelijks aandacht aan. Ook de BLM-beweging niet."

In de donkere Caribische cultuur is homoseksualiteit taboe. Het wordt gezien als 'a white man's disease', een ziekte van de bleke* mens. Maar Naomie ziet dat taboe niet als onderdeel van haar Caribische cultuur, maar als gevolg van hoe het denken vervormd is door het kolonialisme.

"Christendom werd opgedrongen en daarin was homoseksualiteit verboden. Je kunt je afvragen waarom de kerk zoveel moeite deed om homoseksualiteit uit te bannen. Als het niet bestond, waarom zou het dan moeten worden afgekeurd? De donkere gemeenschap doet nu alsof het er nooit was."

"Er is niet één manier van donker zijn, er is niet één identiteit. Waarom niet queer én black?"

"Het is de wereld die mij donker maakt. We zijn allemaal racialized, tot ras gemaakt. Het is niet mijn keuze, maar het is wel een realiteit. En nu zitten we met die raciale labels. De identiteit die ons is opgedrongen, moeten we benoemen, om het uiteindelijk te kunnen afwerpen. Dat is de strijd die we voeren. En die strijd is eindig. Daarom draag ik die labels."

* Ik gebruik bij voorkeur de termen 'donker' en 'bleek', want wie is er echt zwart of wit?

Ton de Coster

(Bron: Interview door Sheila Kamerman en Hendrik Spiering in NRC 25-7-2020)

Chauffeurs gezocht

Nu we vieren in het centrum van de stad, krijgen we af en toe de vraag naar vervoer. Als er mensen zijn die met de auto naar de Grote Kerk komen en die het geen probleem vinden een ander op te halen, laat het even weten via info@sansalvatorgemeenschap.nl.

gezocht

Grote huiskamers gezocht!

In een van de laatste persconferenties werd opgeroepen om thuis niet meer dan zes personen te ontvangen en dan alleen als je 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden. We treffen elkaar rondom de vieringen, maar daar is niet echt tijd en ruimte voor een goed gesprek. Wat zou het mooi zijn als we elkaar de komende weken in kleine kring kunnen ontmoeten en bij te praten. **‘Wat hebben de afgelopen maanden voor jou betekend?’**, zou een mooie beginvraag voor deze gesprekken zijn.

Voor deze ontmoetingen zijn we in eerste instantie opzoek naar grote huiskamers. Wie zou in zijn of haar huis de komende maanden een groep van 5 tot 6 mensen willen ontvangen? We gaan dan in overleg momenten van ontmoeten plannen. Via de mail zullen we Salvatorianen uitnodigen voor deze huiskamer gesprekken.

Je kunt je huiskamer aanmelden bij Franneke Hoeks sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Tibetaanse gebedsvlaggen verboden

Is er een sierlijker, kleurrijker en krachtiger symbool dan in de wind deinende en wapperende Tibetaanse gebedsvlaggen, afstekend tegen een felblauwe lucht?

Al eeuwenlang bevestigen Tibetanen deze vlaggen in vijf kleuren op een rij op de platte daken van hun huizen en kloosters of hangen ze deze in lange strengen op bij heilige plaatsen of op hoge bergpassen. De rechthoekige lappen stof zijn bedrukt met gebeden en mantra's.

Ondanks dat de dansende lung ta's (Tibetaans voor 'windpaard') vrede, compassie, kracht en wijsheid verspreiden, worden ze door de Chinezen als een bedreiging gezien. Misschien wel omdat de in het oog springende vlaggen wereldwijd aan de veerkracht van de Tibetanen worden gekoppeld. Wat ook de achterliggende reden is, sinds kort wordt één van de mooiste uitingen van de Tibetaanse cultuur en religie met geweld verwijderd. Dit maakt deel uit van de bredere inspanningen van de Chinese autoriteiten om de Tibetaanse tradities en manier van leven in Tibet volledig weg te vagen.

‘Onder dwang van de politie moeten Tibetanen gebedsvlaggen in hun dorpen en op de heuveltoppen neerhalen’, vertelde een anonieme bron uit het gebied aan Radio Free Asia. De Chinese functionarissen beweren dat het verwijderen van de gebedsvlaggen deel uitmaakt van een ‘milieusaneringscampagne’ en dat het een onderdeel is van een ‘beweging tot gedragshervorming’.

>>>

>>>

Tibet, sinds 1720 aan keizerlijk China onderworpen, werd in 1912 weer autonoom verklaard, maar in 1950 door communistisch China bezet. Tibet werd de 'autonome regio Xizang Zizhigu'. Na de Tibetaanse opstand op 10 maart 1959 week de Dalai Lama uit naar Dharamsala in noord-India en werd de Chinese bezetting steeds grimmiger.

Het Tibetaans boeddhisme in Tibet wordt in zijn voortbestaan bedreigd, als uitvloeisel van het repressieve Chinese beleid. De Tibetanen worden vervolgd vanwege hun geloof en worden gearresteerd voor het bezitten van foto's van de Dalai Lama of het vieren van zijn verjaardag (op 6 juli werd hij 85). In Chinese gevangenissen worden ze mishandeld en gemarteld. De draconische maatregelen om de traditionele manier van leven van de Tibetanen de kop in te drukken en uit te roeien, worden steeds extremer. De 'oorlog' die China voert tegen het Tibetaans boeddhisme - door schendingen van mensenrechten, geweld en beperking van de godsdienstvrijheid - moet ertoe leiden dat het Tibetaanse volk opgaat in de Chinese samenleving. Het verwijderen van gebedsvlaggen in Tibet is een nieuw triest teken hoe ver de Chinese Communistische Partij gaat om de heerschappij over Tibet te versterken en hoe zij de oude, prachtige cultuur van de Tibetanen probeert te decimeren.



Op zondag 27 september (aan het einde van de Vredesweek) wil de International Campaign for Tibet graag in Nederland en Europa massaal Tibetaanse gebedsvlaggen laten wapperen in tuinen en op balkons: #FLAGSFORTIBET.

Via de [website www.savetibet.nl](http://www.savetibet.nl) zijn zowel kleine papieren (6,5x6 cm) als grotere stoffen vlaggen (11x11,5 cm) in een rij van vijf kleuren te bestellen.

Ton de Coster

Een Orgelconcert met Hollandse Koraalkunst

In de serie “Muziek op zaterdag” zal Jaap Zwart op 26 september het laatste orgelconcert van 2020 verzorgen met muziek uit de schatkist van de Hollandse Koraalkunst.

Jaap Zwart is de kleinzoon van de in Nederland alom bekende “orgelist” Jan Zwart die van grote betekenis was voor de bekendheid van het orgel en de orgelmuziek. Hoewel met name de stijl van de Jan Zwart’s bekendste leerling, Feike Asma, geassocieerd wordt met de Hollandse Koraalkunst is de traditie veel rijker. Jaap Zwart brengt op de orgels in de Grote Kerk een programma dat die rijkdom, koraalbewerkingen van Sweelinck tot meer hedendaags, laat klinken op beide historische orgels. Jaap Zwart (*1955) studeerde orgel en piano aan het Amsterdamse Conservatorium en studeerde daarnaast Theorie der Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aan beide conservatoria is Jaap Zwart inmiddels al jaren zelf verbonden voor de vakken muziektheorie, vocale harmonie en improvisatie.

Als concertorganist is Jaap Zwart gespecialiseerd in onbekend repertoire uit de 19e en 20e eeuw én in de Hollandse Koraalkunst waarmee hij in de lijn staat van zijn grootvader. Als kerkorganist is Jaap Zwart verbonden aan de Grote of Andreaskerk in Hattem en de Grote Kerk in Harderwijk.

Het concert op 26 september begint om 17.00 uur. De toegang bedraagt 10 euro voor volwassenen en kan alleen contant bij de ingang van de kerk worden voldaan. Kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen. Het is aanbevolen om tickets voor het bijwonen van het concert te reserveren. Dat kan eenvoudig en snel via www.batzorgel.nl. Van harte welkom!



Emoena

Het komend werkjaar ben ik af ten toe in de ‘schoolbanken’ te vinden. Ik ga de leerroute Emoena volgen. **‘Emoena is een leiderschapsprogramma voor mensen die bruggen willen bouwen tussen hun eigen levensbeschouwelijk perspectief, de ander en de samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn studie en kritische reflectie, interreligieuze dialoog en maatschappelijk engagement’**, zo valt op de website te lezen.

Gespreid over een heel jaar ontmoeten de deelnemers uit verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen elkaar en gaan met elkaar in gesprek over complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals secularisering en pluralisering, de vraag hoe traditie door te geven aan de jongere generaties, hoe mensen in nood beter te ondersteunen en wat te doen wanneer gelovigen radicaliseren.

Ook thema’s zoals religie en gender, tekst en interpretatie, nieuwe en oude rituelen komen langs, maar ook wat te doen wanneer men wordt geconfronteerd met morele dilemma’s en hoe om te gaan met conflicten binnen en tussen gemeenschappen?

Emoena komt overgewaaid uit Frankrijk, waar het reeds enkele jaren een groot succes is. Het draagt bij aan sociale cohesie door vriendschapsverbanden te versterken die men voorheen niet mogelijk had geacht. Meer informatie is te vinden op www.emoena.nl.

De opleiding start eind oktober en ik zal iedere Salvatoriaan iets vertellen over deze interreligieuze ontdekkingstocht. Wordt vervolgt!

Franneke Hoeks

Kluisjes voor daklozen



In het augustusnummer van het straatmagazine-met-positieve-blik Sammy, uitgegeven door de Bossche stichting Loods, staat 'een leuk idee': **kluisjes voor daklozen**. Eindhovenenaar Frank Franzen vindt het ongehoord dat er geen structurele oplossing bestaat voor de vraag waar mensen die op straat (moeten) leven hun boeltje veilig en droog kunnen bewaren.

“Het is een veelgehoorde klacht onder daklozen: ze hebben iets verloren, zijn iets vergeten of er is iets gestolen. En dat is niet verwonderlijk als je nagaat waar de meesten hun bedoeninkje opbergen. Vaak op hun laatste slaapplek, ergens onder de struiken in het park of op het koude beton van een slooppand of een fietsenstalling.”

Franzen dacht een paar jaar na en kwam met een degelijke oplossing: kloeke kluisen, huf-terproof, van staal en gewapend beton, 200 kilo zwaar, met een inhoud van 150 liter. Ze zijn bedoeld voor alledaagse spullen: droge kleren, medicijnen, eten, tabak, toiletgerief en misschien wat geld.

Omdat z'n alom toegejuichte idee geen enkele actie teweegbracht bij gemeente of instanties, richtte Franzen een stichting op.

Die kreeg onderdak bij buurtcentrum Circulo in Eindhoven. Een vervallen schuur werd omgetoverd tot werkplaats met hulp van daklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een bouwmarkt sprong bij en sponsorde de operatie met bouwmaterialen. Intussen is er een tiental kluisen klaar.



Frank Franzen hoopt dat vele verenigingen, ondernemers, stichtingen en particulieren een kluis willen gaan adopteren en op hun erf plaatsen. En dat lokale opvangorganisaties de kluisen aan daklozen gaan aanbieden en beheren.

“Het plan is behalve sociaal en sympathiek ook nog eens betaalbaar en uitvoerbaar. Na twee jaar van praten is het de hoogste tijd dat er mensen opstaan die dit serieus oppakken en in praktijk brengen.”

Zijn laatste troef is een landelijke petitie. Het doel is dat de regering uithuiszettingen verplicht laat samengaan met de zorg voor compacte bergruimte voor degenen

die op straat belanden. “Me dunkt dat we dat minimum aan fatsoen en beschaving kunnen opbrengen.”

Belangstelling? Kijk op www.kluisjesvoor daklozen.jouwweb.nl

ZIN in.....

Als werkgroep waren we blij dat we deze zomer weer een film konden laten zien in de Verkade-fabriek. En nu, in de herfst, staat er opnieuw een interessante en mooie film op het programma. Op maandag 19 oktober om 19.00 uur en op woensdag 21 oktober om 14.00 uur kunnen we kijken naar en napraten over **Corpus Christi**.

Deze Poolse film scoorde hoog binnen de toptien van publieksfavorieten op het laatste filmfestival in Rotterdam en was bovendien genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film. Hoofdpersoon is een jonge crimineel die zich uitgeeft voor priester, een roeping die hij voelt en die hij vanwege zijn criminele achtergrond niet op de gebruikelijke manier kan waarmaken.

Een belangrijk thema in de film is “kan alles vergeven worden?” Interessant, lijkt me, om over na te praten met elkaar.
Tot ziens!



Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN

Katholieke coronawoorden



De heilige Corona leefde van circa 160 tot 177 in Egypte of Syrië. Ze werd patroonheilige tegen epidemieën. Zo begint het Lexicon katholieke coronabegrippen van Eric van den Berg, Frank G. Bosman en Peter van Zoest. Deze verzameling van ‘satirische beschrijvingen van katholieke lemma’s in crisistijden’ is voor iedereen gratis beschikbaar via www.mediakathedraal.nl.

Er worden 33 onderwerpen behandeld: afstand(s) dopen, altaarkusmoratorium, bewierokingsban, biechtbarrière, celebrantenhygiëne, communie-pincet, communieschild, coronacredo, coronaprocesie, coronasuisse, eerstecomunievertraging, erediensangst, gebruiksplan, hoestscherm, hostiegrijper, hostiehonger, hostiehuiver, hostiehygiëne, h. reserve, kaarsendiscipline, kruistekenab-

stinentie, meezingverbod, mondkapjesbedevaart, noodcorporale, pallaprivilege, purificeren, rochelreservering, smetaltaar, smetvreesprotocollen, streamingdienst, virgulazalving, vormselverlet en wijwatervrees.

De teksten zijn interessant, vaak leerzaam, meestal vermakelijk en soms vergezocht. Helaas staan er ontsierende taalfouten in. Toch werd deze uitgave van ISI Media (mei 2020) vermeld in het maandblad Onze Taal.



Wheels of hope

Wheels of Hope was het Vastenproject van onze San Salvator in 2019 voor vrouwen met borstkanker in Cuba.

Cuba heeft een goede gezondheidszorg, maar door de economische boycot is er een schrikbarend gebrek aan materialen en dus ook aan prothesen, speciale bh's, oedeemmateriaal en pruiken.

Liny en Peter van der Heijden van de stichting Prótesis de Mama zamelen deze materialen in Nederland in. Met het Vastenproject zamelden we geld in voor een bus om deze materialen in Cuba te vervoeren. Lissette was het symbool van deze dappere vrouwen.

Ze stond op onze flyer en was toen al opnieuw ziek. Het was zwaar, maar ze was sterk en positief. Faith (geloof/vertrouwen) stond er bij haar foto. Ze veroverde een plaatsje in mijn hart en in het hart van velen. Met de kinder-

kerk hebben we haar als teken van meeleven toen een kaart gestuurd.

Helaas is Lissette onlangs overleden. Ik heb de familie een mail gestuurd als teken van meeleven.

Terwijl ik die aan het schrijven was, scheen de zon op een schaal met kleine steentjes en toverde door heel de kamer kleine lichtjes. "Dat deed Lissette," schreef ik aan de familie, "licht weerspiegelen."

Inmiddels is de situatie in Cuba verslechterd. We hebben het geloof en het vertrouwen dat Lissette ons heeft doorgegeven, hard nodig. President Trump heeft het embargo tegen Cuba opnieuw aangescherpt. Dagelijkse levensbehoeftes zoals rijst en eieren zijn op de bon. Er zijn lange rijen bij de tankstations en iedereen krijgt maar een paar liter benzine zolang de voorraad strekt. Daardoor is het niet verstandig om een bus naar Cuba te sturen.

Liny en peter hebben daarom aan de arts van het ziekenhuis, dokter Alexis, gevraagd hoe we de vrouwen met borstkanker in deze moeilijke tijd op een andere manier kunnen helpen. In overleg met zijn collega artsen is besloten dat het geweldig zou zijn om het geld te besteden aan medisch apparatuur. Het gaat dan om apparatuur waarmee je kankercellen in de poortwachtersklier kunt opsporen. Dit is iets wat ze niet hebben in het ziekenhuis. Bij het geringste vermoeden wordt nu de poortwachtersklier preventief verwijderd met alle gevolgen van dien. Met de juiste instrumenten voor het opsporen van de kankercellen zou voor vele vrouwen veel leed bespaard kunnen blijven.

Liny en Peter zijn een zoektocht begonnen naar de juiste apparatuur. Hun speurwerk bracht hen bij Philips. Of dat gaat lukken weten we nog niet. Maar samen met de vrouwen in Cuba blijven we geloven en vertrouwen dat het goed komt.

Wordt vervolgd!

Gepke Kerssen

Bijna tachtig van Adri Bosch

wordt in besloten kring gepresenteerd
op zaterdag 26 september



60 - Rondje om de kerk van Orthen

Orthen blijft in mijn geheugen. In 1974 vierden we, voor KRO televisie, de paaswake met gemengd koor en harmonie. Koorleden Bart en Paula Bertrums hielden hun kindje Pauli ten doop. Het kinderkoor zong als dooplied 'Kijk daar komt het water aan', een tekst van mij op muziek van Joop Stokkermans.

Drie jaar daarna, in 1977, daags voor Pasen, ging ik in de Salvator voor in de uitvaart van vrienden Koos en Marjan Eekhout. Ze waren met hun gezin verongelukt bij de vliegtuigramp in Tenerife. Ze werden begraven op kerkhof Orthen, Koos en Marjan, met Sabientje en Marijn, samen met hun eerder overleden kindje Willemijn. Ons verrijzenisgeloof was nog sterker dan de dood.

Ginder langs het kerkhof lag het oude fort. Daar werd het Nico Schuurmanshuis gebouwd. Met daarin jongerensoos Orthinon. Ik deed er onlangs nog een kerstviering in de open lucht, vlak bij de San Salvatore-kerk die na het conflict met het bisdom gesloten was. Alleen de klokken hoorden we nog. Net als de schapen van Martien Schuurmans.

Geluiden voorgoed in mijn oren

94

**Vanaf maandag 28 september ligt het
in een beperkte oplage voor 15 euro te koop
in de volgende boekhandels:**

Boekhandel Heinen Den Bosch
Kerkstraat 27
5211 KD Den Bosch
073 - 302 01 00

Boekhandel Berne B.V.
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk Dinther
0413 - 291 394

Boekhandel De Omslag
De Driesprong 31
5241 TJ Rosmalen
073 - 521 34 88

Brand in Moria

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is nagenoeg geheel verwoest door meerdere branden. Ruim twaalfduizend migranten zijn geëvacueerd. We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden op TV gezien.

In 2018 organiseerden we als gemeenschap een kledinginzameling voor twee Nederlandse vrouwen (Elly en Sjanet) die op Lesbos wonen. Vanaf het moment dat de eerste boten met vluchtelingen aankwamen op het Griekse eiland zijn zij actief. Ze zorgen voor eten, kleding, brillen, enzovoorts.

In eerste instantie betaalden zij dat uit eigen zak. Gelukkig vonden zij veel mensen die hun werk (klein en direct) wilden ondersteunen. Hun project heet El Pame Mazi, dat betekent: we doen 't samen.

Via Facebook had ik even contact met Elly. Ook nu is noodhulp weer heel hard nodig. De afgelopen dagen waren zij druk in de weer om veel mensen van eten en drinken te voorzien. Er zijn veel organisaties die hulp bieden. Maar kleine, lokale initiatieven blijven belangrijk.



Wie het werk van Elly en Sjanet wil ondersteunen kan een bedrag overmaken op:

NL 27 INGB 0 004 610138 t.n.v . P.T.W. Bens

BIJZONDERE MOMENTEN

We namen afscheid van
Jet Zwanikken geboren in 1923 en overleden op 6 augustus 2020
Omdat er vanwege Corona maar beperkt plaats was in de afscheidsviering namen we met een
erehaag afscheid van Jet. Een mooi en indrukwekkend gebaar.



Vieringen van de San Salvatorgemeenschap vinden in verband met Corona een maal in de twee weken plaats op zaterdagavond om 19.00 uur in de Grote Kerk. Voor deze vieringen moet u zich van te voren aanmelden. De tussenliggende weekenden vieren we online. Op de website vindt u een overzicht van alle vieringen.

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Ontmoetings- en kantoorruimte 'Ordune'
Schaarhuispad 131
5231 PP 's-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507

Bereikbaar op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan:

redactie: Marga van de Koeving
Ton de Coster
Franneke Hoeks
correcties: Marian Veenker
Yvette van Hoeckel
vormgeving: Vincent Elemans

kopij naar:
salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij 'Ordune'

Uiterlijk zondag 8 november 2020