



de Salvatoriaan

Nieuwsbrief San Salvatorgemeenschap Den Bosch

nr. 56 februari 2021

Elk blad ademt de boom tot leven
GEMEENSCHAP SAN SALVATOR
geworteld in de Bijbelse traditie
gedragen door vriendschap
verbonden in liefde
het leven vierend

LEVENSLUSTIG

We zitten midden in de coronapandemie. De afgelopen weken werden de maatregelen nog eens flink aangescherpt. Dat is nodig om het virus onder controle te houden. Je zou denken dat er weinig nieuws te melden zou zijn. Niets blijkt minder waar. Voor u ligt een Salvatoriaan vol mooie verhalen, goede ideeën en mogelijkheden om de wereld een stukje beter te maken.

Hoe hoopvol is dat! Voor mij is deze Salvatoriaan een teken van levenslust en vitaliteit. Het voelt als een wonder dat we ondanks de noodgedwongen afstand toch met elkaar verbonden bleven en blijven. Dat doen we via de vieringen, door de app-berichten, door mensen te bellen of een kaartje te sturen.

Ik denk dat niemand een voorspelling of planning durft te maken voor de komende weken of maanden.

Wanneer we weer fysiek bij elkaar kunnen komen is onzeker, maar levenslust laat zich niet inperken.

We blijven zoeken naar manieren om online die oude verhalen te laten klinken en elkaar te inspireren en bemoedigingen.

>>



SSiB bestaat dit jaar 10 jaar

Begin november is het 10 jaar geleden dat we de San Salvatorkerk noodgedwongen moesten verlaten. We gingen met ruim 500 mensen verder als zelfstandige oecumenische geloofsgemeenschap. Wat hebben we veel meegemaakt in de afgelopen 10 jaar! Het tienjarig bestaan willen we vieren met elkaar. De vraag is alleen hoe? We zijn op zoek naar ideeën om dit tweede lustrum vorm te geven. Heeft u een idee hiervoor? Stuur dan een mailtje met uw idee naar info@sansavatorgemeenschap.nl Als u een idee heeft, wil dat niet zeggen dat u dit ook zelf moet gaan uitvoeren. We zijn ook op zoek naar mensen die mee willen werken aan de plannen rondom dit lustrum. Ook u kunt zich melden bij bovenstaand mailadres.

>>

We gaan ervan uit dat we de vieringen in de vastentijd en de goede week online zullen moeten organiseren. We willen de komende maanden ook experimenteren met een ZOOM ontmoeting op de eerste zondag van de maand. Gewoon om elkaar even te zien via het scherm en na te praten over de YouTube-viering.

Al die plannen en initiatieven die in deze Salvatoriaan een plekje kregen stemmen me dankbaar. Ik voel me een gezegend mens dat ik deel van deze gemeenschap ben.

Franneke Hoeks

Van de penningmeester

Aan het begin van 2021 wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw bijdragen in 2020.

De balans is opgemaakt. Met een winst van € 27.100,09 is 2020 positief afgesloten. Met name echter door drie ontvangen legaten, in totaal € 34.921,26. Anders zou SSiB in 2020 een verlies van € 7.821,17 hebben geleden.

Zowel het bestuur als de Algemene Ledenvergadering moeten alle cijfers later dit jaar nog goedkeuren.

Terugkijkend is er reden voor tevredenheid. Vooruitkijkend naar 2021 is er reden voor zorg.

Zoals bekend, staan de meeste uitgaven vast, zoals o.a. personeelskosten en bijbehorende afdrachten als belasting, pensioenen e.d. Ook gaat dat op voor de huur van Ordune, abonnementen van telefoon en internet, premie voor verzekeringen e.d. Hierop is weinig invloed uit te oefenen. Daarnaast zijn er onvermijdelijk de kosten voor het verzorgen van de (digitale) diensten.

Daartegenover zijn alle ontvangsten onzeker. Bijvoorbeeld de hoogte van de bijdragen, collectes en intenties. In 2020 gingen ook nog Ratatouille en de dienstenvesting niet door. Dankzij een grote eenmalige bijdrage in december, ontvingen we hier in 2020 toch nog ruim € 58.500. Echter ruim minder dan in vorige jaren.

Gelukkig is regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid collectegeld over te maken.

2020 was echt een uitzonderlijk jaar.

SSiB ontving drie legaten, een totaalbedrag van bijna € 35.000. Hierdoor kon het jaar 2020 nog positief afgesloten worden.

Dus, terugkijkend naar 2020 reden tot tevredenheid, vooruitkijkend naar 2021 reden voor zorg.

Er komen spannende tijden voor onze San Salvator geloofsgemeenschap. Er zijn op meerdere gebieden de nodige zorgen, maar wij willen en kunnen vertrouwen dat er voldoende krachten in onze gemeenschap zijn.

Wij hopen, ook in financieel opzicht, in 2021 opnieuw op u te mogen rekenen, zodat wij met elkaar een krachtige en bloeiende gemeenschap zijn en blijven. Zo kunnen onze pastor, voorgangers en vrijwilligers hun werk blijven doen, straks hopelijk de koren weer zingen en kunnen we de overige kosten blijven betalen.

Het bestuur dankt u hartelijk voor uw steun en wenst u een mooi, en vooral gezond en goed jaar in een inspirerende San Salvator gemeenschap.

Blijf verbonden met elkaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Jacques Goossens,
penningmeester



Kom uit je bubbel en ga in gesprek

De Volkskrant organiseert dit voorjaar het project 'Nederland in Gesprek'. Dit is dan de tweede editie. Ik deed in het najaar 2020 mee met de eerste ronde. Wat is het bijzonder om in gesprek te gaan met iemand die over veel dingen totaal anders dacht dan ik. Ik wil dit

project heel graag bij jullie onder de aandacht brengen. Wie durft!

Uit de Volkskrant:

Samen met het AD en zeven regionale kranten initieert de Volkskrant 'Nederland in gesprek'. Daarmee probeert dit initiatief een discussie tussen mensen met verschillende wereldbeelden te arrangeren. Kunnen we, in deze moeilijke tijden, toch het gesprek op gang brengen?

Corona heeft veel dingen in ons leven veranderd. We zitten deze weken vooral thuis en komen nauwelijks in contact met anders-denken. Politieke partijen kunnen niet op campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en op verjaardagsfeestjes of in de kroeg kunnen we onze mening niet toetsen aan die van anderen.

Er wordt nog weinig gedebatteerd of gediscussieerd. Terwijl er genoeg is om met elkaar over te praten: corona, de avondklok, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de zorg, het klimaat en de polarisatie in de samenleving.

Doel van het programma is niet om het met elkaar eens te worden, maar om naar elkaar te luisteren, te discussiëren en bruggen te slaan. Een andermans perspectief, beperkingen en ideeën kunnen een mens aan het denken zetten. Want soms is luisteren waardevoller dan praten.

Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, krijgen de deelnemers zeven controversiële vragen voorgelegd.

Van het klimaat, de huizenmarkt, de zorg tot de toenemende sociale ongelijkheid. Vervolgens koppelen we u aan iemand die op zoveel mogelijke vragen anders antwoordde en die bij u in de buurt woont, zodat afspreken makkelijk is.

Op zondag 14 maart ontmoet u uw gesprekspartner op een locatie die u samen kiest. U kunt ook afspreken het gesprek online te voeren, in verband met de coronamaatregelen die tegen die tijd mogelijk nog van kracht zijn. De inhoud van de gesprekken blijft volledig privé. De inschrijving van Nederland in gesprek loopt van 23 januari tot en met 28 februari.

Meedoen?

<https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kernenergie-kansenongelijkheid-basisbeurs-ga-erover-in-gesprek-b06b1788/>

Franneke Hoeks

Terugblik Kerstactie

Ieder jaar komen wij, zeven vrouwen van de werkgroep Kerstactie, in oktober bij elkaar om te brainstormen over onze bekende Kerstactie.

Dit jaar was het allemaal anders.

We mochten niet met zeven personen bij elkaar zijn en we hadden er juist zo'n behoefte aan erover na te denken hoe we de Kerstactie toch konden laten doorgaan, ondanks alle corona-maatregelen.

Er is dus heel veel gebeld, gemaïld, af en toe met drietjes bij elkaar gezeten om juist in 2020 ervoor te kunnen zorgen dat veel gezinnen/alleenstaanden toch een mooi Kerstpakket konden ontvangen.

Net in dit jaar moesten wij een lid van onze werkgroep missen vanwege een ongeval. Gelukkig maakt zij het inmiddels weer goed. Wel moesten we daardoor op zoek naar een andere locatie voor het verzamelen en sorteren van de Kerstpakketten. Ook dat is gelukt en we vinden het heel fijn dat Willem van Engelen ervoor gezorgd heeft dat wij een ruimte kregen binnen het Cementrum.

We zijn zo dankbaar dat alles uiteindelijk goed is verlopen en vooral zijn we onder de indruk van de vele mensen die weer een pakket hebben gemaakt: 66 Kerstpakketten! Evenals vorig jaar kregen we nu nog meer telefoontjes van mensen die gehoord hadden van onze actie en graag daaraan mee wilden doen.

Het was ook een groot succes, dat veel makers nu, in plaats van diverse levensmiddelen, een cadeaubon van een supermarkt hebben toegevoegd. In overleg met het maatschappelijk werk hebben we hiervoor gekozen omdat mensen met een klein inkomen en/of met schulden het zo bijzonder vinden om een extraatje te hebben waarmee ze zelf boodschappen kunnen doen. We hebben daar veel dankbare reacties op gehad.

Twee leden van onze werkgroep hebben wederom 50 mooie attenties gemaakt voor mensen die een extra steuntje konden gebruiken. Ieder jaar weten deze twee dames weer verrassend lieve, mooie attenties te maken.

We waren er blij mee dat we ook dit jaar weer acht koppels hadden voor het bezorgen. We horen ieder jaar weer hoe leuk het is om te mogen bezorgen. Wat is er nu leuker om zo'n feestelijk Kerstpakket te mogen afgeven en daarbij te zien hoe ontzettend blij en dankbaar dit wordt ontvangen.

En het is echt niet altijd even gemakkelijk want in het donker is het soms moeilijk een straat of huisnummer te vinden. Het kan je ook overkomen dat mensen niet thuis zijn en dat je enkele keren terug moet naar eenzelfde adres totdat er iemand thuis is. Daarom ook voor jullie, mannen en vrouwen van de bezorging, jullie waren super! **Lieve mensen, heel veel dank voor jullie mooie Kerstpakketten. Zeker ook veel dank voor de vele giften die we mochten ontvangen, waardoor we ook de gelegenheid hadden om bij verschillende pakketten een envelop met inhoud toe te voegen.**

Tot slot nog enkele citaten van dankbare ontvangers van een Kerstpakket:

“Gister kreeg ik door een zeer vriendelijke meneer twee pakketten. Ik heb nog nooit zo mooie pakketten gehad . Het was erg lang geleden voor mij dat ik er een kreeg. Ik was in tranen erdoor .Zelfs de katten en hond waren niet vergeten. Iedereen ontzettend bedankt !!!!. Vriendelijke groeten.“

vervolg 'kerstactie'

>>

Een maatschappelijk werker stuurde ons dit berichtje:

"Ik wil nog even laten weten, dat we heel veel leuke, lieve en positieve berichten hebben ontvangen uit de wijk. Mensen zijn heel blij met hun pakketten. Echt weer topwerk geleverd!"

Een maatschappelijk werker vertelde dat veel mensen zo dankbaar zijn als ze een pakket ontvangen. Ze hoorden van veel mensen hoe blij ze waren met de Jumbobon! Nu gaan we hopelijk weer betere tijden tegemoet: vooral hopen we dat de lente dit jaar ook met zich meebrengt dat er geen of minder Corona zal zijn, dat we elkaar weer een knuffel kunnen geven en gezellig bij elkaar kunnen zijn. Heel veel dank, blijf gezond en een mooie lente en zomer toegewenst en dat we elkaar in het najaar weer mogen treffen voor onze Kerstactie.

*Januari 2021,
De zeven vrouwen van de werkgroep Kerstactie*

Vastenactie 2021

In de vasten van 2021 willen we geld inzamelen voor de gevolgen van de coronacrisis in andere delen van de wereld. In Nederland voelen we allemaal wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor ons dagelijks leven. Gelukkig hebben wij allemaal een dak boven ons hoofd, goede zorg, manieren om met elkaar in contact te blijven en is onze overheid rijk genoeg om vaccins in te kopen.

Stel nu eens dat we dat niet hadden?

Door verplichte lockdowns in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door het coronavirus moeten mensen thuisblijven en mogen ze zich niet verplaatsen.

De meeste mensen kunnen dus niet naar hun werk en voor veel van hen betekent dat ook dat ze minder of geen inkomen ontvangen. Ook de medische zorg staat onder druk door de maatregelen. De vastenactie hoort van haar partners in Oeganda bijvoorbeeld dat mensen met een hiv-infectie niet naar het ziekenhuis kunnen voor hun medicatie omdat alle openbaar en privé vervoer is stilgelegd.

Zwangere vrouwen moeten lopend naar de medische posten, omdat hun echtgenoten ze niet mogen brengen. Ze moeten noodgedwongen de vaak grote afstand lopend afleggen. Verschillende vrouwen kregen hun baby al langs de kant van de weg...

Hoe u kunt helpen? zie volgende pagina!



Hongersnood en virusuitbraak dreigen door coronavirus

Met name dagloners worden zwaar getroffen door de maatregelen: geen werk betekent voor hen: geen geld. Daarmee voltrekt zich in veel huishoudens een onzichtbare ramp: spaargeld is er niet of nauwelijks en veel mensen hebben geen geld om eten te kopen waardoor hongersnood dreigt. Daarnaast is de kans op een uitbraak van het coronavirus in veel gebieden groot, omdat mensen zichzelf door onwetendheid onvoldoende beschermen.

Een aantal van onze partners is inmiddels begonnen met het verlenen van noodhulp: ze delen onder meer voedselpakketten uit aan de armste families, geven voorlichting over hoe infectie met het coronavirus te voorkomen, ze vangen straatkinderen op en verspreiden zeep, thermometers, mondklappers en handschoenen. Wij willen ze daarbij steunen en vragen daarvoor uw hulp!

Hoe kunt u helpen?

Alle steun voor de kwetsbare gemeenschappen is welkom! Hieronder ziet u enkele voorbeelden van wat wij met de bijdragen kunnen doen:

- *Voor € 5 geeft u al vier stukken zeep*
- *Voor € 5 geeft u 5 kilo rijst*
- *Voor € 6 geeft u een gezin een pakket met zeep, ontsmettingsmiddel, masker en handschoenen*
- *Voor € 16 geeft u 10 gecertificeerde mondklappers voor medewerkers in hulpcentra.*
- *Voor € 25 geeft u zeven dozen schone handschoenen*
- *Voor € 55 geeft u vijf gezinnen eten voor tien dagen*

U kunt uw bijdrage voor het vastenproject overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 van 'San Salvator in Beweging' onder vermelding van Vasten 2021.

het Manuel Fajardo Hospital



Lieve mensen van de San Salvator,

Inmiddels is het 2021 en nog steeds moeten wij een gevecht leveren tegen het coronavirus. Dat maakt dat dit nog steeds een tijd is die voor veel mensen niet makkelijk is. Het is januari, de dagen zijn nog kort, het weer vaak somber en donker. In dit alles kunnen wij geen verandering brengen, maar wij hebben wel een lichtpuntje, een goed nieuwsbericht, een succes dat we heel graag met u willen delen.

Dit succes hebben we samen behaald! Met de geweldige opbrengst van de vastenactie hebben we ziekenhuisapparatuur kunnen kopen voor Dr. Alexis en zijn team in het Manuel Fajardo Hospital in Cuba!

Met deze apparatuur kunnen de artsen bij een vrouw met borstkanker de Poortwachtersklier onderzoeken op uitzaaiingen van de tumor in de borst. Dit kunnen ze nu niet wat inhoud dat bij de geringste verdenking van een uitzaaiing de lymfklieren preventief worden verwijderd, met als gevolg dat veel mensen lymfoedeem krijgen in de arm, hand en soms zelfs in de borst en benen. Dit geeft veel pijn en bewegingsbeperking. Met het medische apparaat dat we met uw financiële bijdrage hebben kunnen aanschaffen kunnen de artsen in Cuba

bij toekomstige vrouwen met borstkanker veel leed besparen.

Zoals u weet was het vastenactieproject bedoeld om een transportbusje aan te schaffen om onze donaties te verspreiden over de ziekenhuizen in Cuba, maar.....wij kregen te maken met president Trump die het internationale handelsembargo tegen Cuba aanscherpte.

Dit hield in dat er bijna geen brandstof op het eiland is en zelfs voedsel op de bon is. Dr. Alexis gaf toen af of het nog wel verstandig was om een transportbusje te doneren. Hij gaf aan, als er al brandstof is gaat dit transportmiddel waarschijnlijk voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij konden ons hierin vinden. We hebben gevraagd waar er op dit moment behoefte aan is, en waar we hem en zijn patiënten mee konden helpen.

Hij had een lijstje met wensen en wij hebben er het medische apparaat voor het onderzoeken van de poortwachtersklier uitgepikt. Dr. Alexis gaf aan de realisatie hiervan geweldig zou zijn, maar dat dit waarschijnlijk erg duur zou zijn.

Vol goede moed zijn we begonnen, maar dit traject zat vol met tegenslagen en torenhoge bergen die we moesten beklimmen. >>>

>>>

We dienden een aanvraag in bij de landelijke vastenactie voor verandering van het project. We kregen toestemming hiervoor. We gingen naar Alblasserdam, naar een bedrijf dat tweedehands ziekenhuismateriaal verkoopt. Prachtig bedrijf, aardige behulpzame mensen, maar zij hadden niet wat wij zochten.

Ik kreeg een ongeval op mijn werk en liep hierbij een hersenkneuzing, een ontwrichte kaak en twee verschoven ruggenwervels op. Beperkingen, veel pijn en een lang revalidatietraject volgde.

Peter zocht inmiddels contact met Philips. We werden daar niet gehoord en werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Het Covidvirus deed zijn intrede en een lockdown volgde. Toen er weer wat mogelijkheden kwamen ging onze zoektocht verder. Uiteindelijk kregen we de hulp van een meneer die inzamelpunt van donaties voor ons is in Deventer. Hij benaderde een chirurg in het ziekenhuis van Deventer.

Deze arts wees ons de weg naar een medisch bedrijf. Peter had inmiddels zelf al contact gelegd met dit bedrijf in Raamsdonkveer. Een aardige en betrokken eigenaar van dit bedrijf vertelde de apparatuur te kunnen leveren die wij zochten en hij wilde ons ook nog tegemoet komen in de prijs.

De maand december was voor ons nog spannend. De landelijke vastenactie ging opnieuw in vergadering over de verandering van ons project.

Gepke en de vastenactiegroep van de San Salvator hebben ons ondersteund en uiteindelijk kwam hun hernieuwde goedkeuring en konden wij toestemming geven voor de definitieve aanschaf. Ik kan niet beschrijven hoe blij Dr. Alexis reageerde op dit bericht.

Vorige week zijn Peter en ik naar Raamsdonkveer geweest en hebben we een gesprek gehad met de directeur van dit bedrijf en kregen een demonstratie van de apparatuur. Het is een klein bedrijf, betrokken mensen met waardering voor de opbrengst van de San Salvatorgemeenschap en het werk van onze stichting.

Hoe bijzonder is het toch dat je met volhouden de goede mensen op je pad tegenkomt en dat wensen in vervulling gaan. Dat de aanhouder wint en dat je samen sterk bent. Voor ons is dit geen lichtpuntje, maar een stralend licht voor veel Cubaanse vrouwen in dit nieuwe jaar!!

We moeten rekening houden met drie maanden levertijd, maar wanneer de apparatuur in Cuba is komen we bij jullie terug met foto's.

Voor nu, iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en Gepke en de mensen van de vastenactiegroep voor jullie hulp en vertrouwen!!

Namens de Stichting Prótesis de Mama para Alas por la Vida,
Peter en Liny van der Heijden

ZIN IN FILM 2021

In oktober konden we weer een mooie film in de Verkadefabriek zien, deze keer was dat Corpus Christi. Jammer was dat de nabespreking in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk was. We gaan in 2021 door met films uitzoeken die aanspreken en stof tot napraten geven. Onze werkgroep is in contact met de filmprogrammeur van de Verkadefabriek over een film in januari. De titel hebben we nog niet, wel de data: 18 en 20 januari, respectievelijk om 19.00 en 14.00 uur. De overige data hebben we ook al vastgelegd. Op 19 en 21 april, 19 en 21 juli en 18 en 20 oktober kunnen we elkaar ontmoeten bij een interessante film. Laten we hopen dat we dan ook weer kunnen nabespreken.

Corrie Dansen, namens werkgroep ZIN

Emoena

In oktober ben ik begonnen aan de leer-gang Emoena. Met 25 deelnemers vanuit verschillende achtergronden hebben we drie fysieke bijeenkomsten gehad. Daarna moest ook dit programma omschakelen naar ZOOM bijeenkomsten.

Wat is het bijzonder om met mensen vanuit verschillende geloven en levensbeschouwingen op weg te gaan en te zoeken naar manieren om het met elkaar te hebben over wezenlijke zaken. Wereldwijd zijn er drie grote thema's die mensen tot op het bot raken en verdelen.

De eerste is migratie en veiligheid. Mensen die op de vlucht slaan en elders een veilige plek zoeken maken zorgen voor onderlinge spanningen en dat vraagt om reflectie en gesprek met elkaar.

Een tweede thema is duurzaamheid. Hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat er ook voor de kinderen van onze kinderen nog leefbaarheid bestaat.

Het derde grote thema is nu de Coronapandemie. Deze drie thema's kan geen enkel land, geen enkel mens in zijn of haar eentje oplossen. We hebben elkaar daarvoor nodig en moeten proberen bruggen te bouwen.

Het eerste blok bijeenkomsten stond in het teken van kennismaken en oefenen in manieren van op een open en gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Een van de laatste bijeenkomsten ging bijvoorbeeld over tolerantie. Samen met een docent van de VU gingen we opzoek naar hoe het zit met



Emoena

de geschiedenis van tolerantie in Nederland. Als Nederlanders zijn we vaak trots op onze tolerantie. Wat deze dag me leerde was dat tolerantie iets is wat een meerderheid gunt aan een minderheid. Het is best gemakkelijk om tolerant te zijn als je een "voorbeeldige Nederlander" bent en precies in het plaatje past. Als Franneke pas ik behoorlijk goed in het Nederlandse plaatje. Had ik Fatima geheten was het een ander verhaal geweest. De komende maanden ga ik verder met deze groep op pad. Ik houd jullie op de hoogte van onze ontdekkingsstocht.

Franneke Hoeks

Schuilpakken: warmte en bescherming

“Thuisblijven kan niet als je geen huis hebt”, staat ergens op een muur gekalkt. Zo wordt de ernst van dakloosheid in tijden van corona treffend weergegeven. Opvangcentra hebben minder plek en veel daklozen verkiezen te slapen in de buitenlucht, waar afstand houden ook gemakkelijker is. Maar hoe blijf je warm en veilig?

In het decembernummer van het Bossche straatmagazine-met-positieve-blik Sammy vertelt Marcel Lindic het succesverhaal van ShelterSuit [spreek uit: sjelte-sjoet]. Dat begon in 2014, toen modeontwerper Bas Timmer (toen 24 jaar) werd opgeschrikt door het bericht dat de vader van een vriend ‘s nachts op straat was overleden door onderkoeling.

Al eerder, tijdens zijn stage in Kopenhagen, had Bas zich afgevraagd: “Moet ik niet iets doen voor mensen die noodgedwongen de nachtelijke kou trotseren?”



Het noodlottige ongeval neemt alle aarzeling weg. Hij ontwerpt een water- en winddichte jas met een aanritsbare slaapzak. De dakloze man aan wie hij het prototype uitreikt kan zijn geluk niet op. Hij laat doorschemeren dat twee vrienden zo’n prachtig schuilpak ook zien zitten.

ShelterSuit is een feit! Geraakt en geïnspireerd door verhalen van vluchtelingen in Colombia, maakt Bas Timmer een tweede ontwerp. Luchtig en licht is de zomerversie van de sheltersuit: de shelterbag. De tas bevat een eenvoudig uit te rollen mat en slaapzak met capuchon, gehuld in een minitent.

Intussen heeft ShelterSuit zo’n 12.500 producten gedistribueerd vanuit ateliers in

Enschede (in een oude textielfabriek) en Kaapstad. Het doel is snel op te schalen naar honderdduizend stuks.

Het Zuid-Afrikaanse naaiatelier, waar dakloze vrouwen werken, kan leveren tegen een lagere kostprijs. “Eindelijk worden we daarmee interessant voor organisaties als het Rode Kruis en Unicef.”



Oprichter Bas Timmer werd door het invloedrijke Time Magazine genomineerd voor ‘Next Generation Leader’ van het afgelopen jaar. Daarmee behoort hij tot een select groepje ‘baanbrekers die nieuwe wegen inslaan, grenzen verleggen en verandering creëren’.

Het nieuws werd opgepikt door de Volkskrant, waarna Timmer in talrijke media - zowel regionaal als landelijk - zijn verhaal mocht doen. Met als hoogtepunten: airplay bij NPO Radio 1 en aanschuiven bij Eva Jinek.

In het sociaal naaiatelier werken acht voormalige vluchtelingen die zijn doorgegroeid naar een betaalde baan. Ze zijn afkomstig uit Syrië, Turkije en Oost-Afrika. Daarnaast werken er ook Nederlanders met afstand tot de arbeidsmarkt. Een dozijn mensen op de loonlijst wordt ondersteund door ruim vijftig hulpvaardige vrijwilligers, van wie velen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Arbeidsparticipatie is één van onze pijlers, naast het bieden van noodhulp en het hergebruiken en opwaarderen van restmaterialen.” Zo worden stapels oude slaapzakken gewassen, waarna ze een tweede leven krijgen als voering. Het resultaat is een comfortabele wind- en waterdichte jas en een aanritsbare slaapzak.
>>

>>

Met klittenband aan de onderzijde is de slaapzak gemakkelijk te openen. Prettig voor wie meer bewegingsruimte wil of plots de benen moet nemen bij dreigend gevaar. ShelterSuit mag dan een stichting zonder winstoogmerk zijn, zonder liquiditeit (zeg maar: geld) droogt ook de liefdadigheid snel op. Youp Meek, bestuurslid en fondsenwerver, becijfert dat er op jaarbasis € 650.000,- nodig is.

“Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat daklozen hun eigen schuilpak kopen.”

Vandaar dat begunstigers en sponsors hard nodig zijn, van particuliere initiatieven tot bedrijven en humanitaire hulporganisaties. ShelterSuit kan het probleem van miljoenen daklozen niet oplossen. “Maar zolang mensen op straat slapen, zullen wij warmte en bescherming blijven verspreiden.”

Ton de Coster

Voor informatie en donatie:
www.sheltersuit.com



Duo-dirigentschap bij Melodiek

Beste Salvatorianen,

Gezien de omstandigheden is de kans klein dat jullie de verandering al hebben opgemerkt: sinds augustus 2020 heeft Melodiek twee dirigenten!

Hans Waegemakers had bij het koor aangegeven dat hij na bijna 40 jaar trouw dirigentschap van Melodiek erover nadacht het ‘stokje’ door te willen geven.

Deze gedachte viel hem echter best zwaar omdat hij aan de ene kant meer tijd wilde om nieuwe dingen te beleven en aan de andere kant lag zijn hart toch écht bij dirigeren.

We zijn dus op zoek gegaan naar een passende oplossing. Zoals jullie weten was Marcel van der Maeden al jaren onze ‘inval-dirigent’ als Hans naar Frankrijk was. Marcel wilde wel graag het dirigentschap op zich nemen, maar vreesde voor tijdsdruk in combinatie met zijn werk en zingen bij een ander koor. In samenspraak zijn we dus op een mooie manier er uitgekomen: een duo-dirigentschap! Hans en Marcel zullen daarbij om en om gedurende afgesproken periodes van het jaar vóór het koor staan.

Via dit bericht willen we jullie hiervan op de hoogte stellen en we hopen vooral dat jullie deze twee enthousiaste dirigenten weldra weer live in actie kunnen zien!

Namens Melodiek, An Vanwormhoudt

Vanuit de Marienburgvereniging

10 december 2020

We hebben een vreemd jaar achter de rug. Een jaar, waarin velen zich zorgen moesten maken om hun eigen gezondheid of die van hun dierbaren. Waarin onze werelden kleiner leken te worden omdat 'vanwege Corona' veel activiteiten geen doorgang konden vinden. En - u heeft het gemerkt - dat gold ook voor een aantal activiteiten die wij, het bestuur van de Marienburgvereniging, voor u op stapel hadden gezet.

Zo konden bijvoorbeeld de seminars over rituelen tot twee keer toe niet doorgaan en is het als proef gestarte streamen van vieringen ingehaald door de Coronarealiteit.

In september moesten we uiteindelijk een digitale editie Algemene Vergadering organiseren omdat een 'normale' vergadering onmogelijk was.

Gelukkig waren we al die tijd wel in staat om onze stem te laten horen via ons eigen Marienburg Magazine en via diverse andere media. Want we blijven een 'tegenstem' die noodzakelijk is om de mogelijkheden tot individuele geloofsbeleving te blijven steunen.

En om toch regelmatig de politiek er aan te herinneren dat 'christelijke waarden' ook (vooral?) betekenen dat we elke mens waardevol vinden. Kinderen in een meer dan overvol vluchtelingenkamp bijvoorbeeld.

Nu gloort er licht aan de einder, in de vorm van vaccins die misschien al in januari toegediend gaan worden. Gelukkig kunnen wij dus onze plannen weer oppakken en verder uitwerken. En daar komt het woord 'geld' weer om de hoek kijken.

Want waar we dit jaar buiten de kosten voor het Magazine en voor de eigen organisatie weinig hebben uitgegeven, zal dat volgend jaar anders zijn. De uitgestelde plannen (hopelijk al in maart de eerste seminars) kunnen doorgang vinden. En we hebben ook weer ideeën voor nieuwe activiteiten. Natuurlijk proberen we zo sober mogelijk te doen, maar voor niets gaat alleen de zon op.

Uw contributie is niet toereikend om ons financiële plaatje in evenwicht te houden.

En helaas, ons ledenaantal loopt terug. Uit oogpunt van toegankelijkheid willen we de contributie liever niet verhogen totdat dit echt onvermijdbaar wordt. En op onze reserves willen we liever niet te hard interen, omdat we nog graag een aantal jaren door willen gaan.

Daarom deze brief als jaarlijks verzoek om een donatie. Wanneer we voldoende extra giften ontvangen kunnen we de contributieverhoging uitstellen of beperken.

In voorgaande jaren heeft een groot aantal leden aan deze oproep gehoor gegeven. Ik hoop dat dit ook nu weer het geval is!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Riet Bos,
penningmeester Marienburgvereniging.

Meedoen?
Stort uw donatie op
NL77 RABO 0329 9215 68
t.n.v. Marienburgvereniging
o.v.v. "donatie 2020 108890"
www.marienburgvereniging.nl

*Als het nu eens zo is
Als het nu eens zo is
dat onder mijn graf
armen zijn
eeuwige armen*

*Als er nu eens
een God is
niet zozeer
boven ons
maar onder ons*

*Een God onder ons
dat moet het einde
zijn
van alle vrees
Door de dood heen
mag je dan
naar Hem toevallen.*

Geert Bogaard,

Pubquiz

Op vrijdag 18 december jl was de eerste San Salvatorpubquiz een feit! Het organiserend comité, bestaande uit Jacolien van Breemen, Johan van Gemeren, Yvette van Hoeckel, Esther Tetteroo en ondergetekende, begon midden november met de voorbereidingen. Uitgangspunt was het onderling ontmoeten van de deelnemers/Salvatorianen, met natuurlijk het wedstrijdelement dat bij een quiz hoort.

De Zoomtechniek werd uitgezocht en getest, route voor het beantwoorden van de vragen, de vragen zelf natuurlijk, wie doet wat en nog vele andere praktische zaken werden uitgewerkt. Uiteindelijk meldden zich meer dan 40 personen aan die zouden meedoen met in totaal 30 schermen.

Deze 30 schermen/deelnemers werden vooraf ingedeeld in zes teams genaamd naar zes voorwerpen:

Kerstbal, Bijbel, Kaars, Mok, WC-rol en Sjaal.

Met voor ieder team een teamleider. De deelnemers/teams werden gevraagd zich kenbaar te maken door het in beeld brengen van hun teamvoorwerp.

De organisatie was, geheel conform de corona-regels, verdeeld over verschillende locaties met de volgende rolverdelingen:

Team Noorderweg: Jacolien en Gonnie waren vragenstellers of bedienaars van de 'stilknop' en Johan maakte de breakout sessies en bediende de quiz-presentatie/power-point. **Thuisteam** Yvette en Esther vormden de jury.

De grote, zeer verleidelijk in beeld gebrachte prijs, bestond uit een kerst-schnitt van de banketbakker voor elk lid van het winnende team.

Het organiserend comité had voor zichzelf op de dag van de quiz op de Noorderweg ook zo'n schnitt geregeld; met een verrassingsbezoek van Marcel van der Maeden aan Yvette en Esther kregen ook zij hun deel van de taart.

En dan de quiz: rondes 1 en 6 bestonden uit kennisvragen of het correct aanvullen van een gezongen kerstlied. Tijdens deze vragen kon het team overleggen om zo tot een antwoord (door de teamleider of een zanger) te komen. Andere teams luisterden alleen maar mee. Rondes 2 en 4 waren 'Iedereen speelt' rondes van meerkeuzevragen met een afvalrace. >>>



>>>

Iedereen was het er echter over eens dat het hoogtepunt van de quiz de twee breakout rondes 3 en 5 waren. Tijdens deze rondes, die steeds 25 minuten duurden, maakten de teamleden samen opdrachten. Yvette en Esther keken dit noeste werk tijdens de plenaire sessies na en lang bleven de teams qua punten dicht bij elkaar.



Ooit zijn we allen samen
Ooit dan staan we hand in hand



Uiteindelijk bleek tijdens de afvalrace in ronde 6 en de ontroerende liedteksten geïnspireerd op 'Midden in de Winternacht', dat Team Bijbel, bestaande uit Albrecht en Vera Beeftink, Jacques Goossens, Maria Vermeer, Willemijn en Jan-Willem Bikker, Rosalie de Ridder en Franneke Hoeks, de quiz had gewonnen. Zij werden de volgende dag verblijd met de gewonnen prijs. Die door de organisatie persoonlijk op de fiets bij de winnaars werd afgeleverd.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Gonnie van Osta

Dus: Dat doen we nog eens!

En wel:

San Salvator Carnaval Pubquiz!

Zaterdagavond 13 februari, 20 uur

Waar?

Weer thuis natuurlijk!

Voor wie?

Iedereen, ook OETELtwijfelaars

Tot dan!

Aanmelden bij : Johan van Gemeren

e-mail: jwvangemeren@gmail.com

**Organisatie: Jacolien van Breemen, Johan van Gemeren, Esther Tetteroo,
Gonnie van Osta**

Nieuwe onderhuurder op Ordune - Housing first

Sinds december 2020 hebben we een nieuwe onderhuurder voor de ruimte boven in Ordune. Helaas heeft 'Samen Leven is Samen Delen' het besluit moeten nemen om te stoppen met de dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Orthen.

We zijn blij dat we nu een nieuwe bestemming hebben voor deze ruimte. **Housing first** is een initiatief dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten.

Inmiddels zijn er in Nederland verschillende projecten gestart. Nu dus ook in Den Bosch.

Housing first geeft deelnemers die op straat leven direct een huurhuis. Ze worden daarna intensief begeleid in het zelfstandig wonen en functioneren. De gedachte is dat een eigen dak boven het hoofd de mensen regie geeft en helpt om (weer) een normaal leven op te bouwen.

Binnen onze stad werken verschillende maatschappelijke organisatie samen in **Housing first**.

Onze ruimte boven wordt de plek waar de medewerkers van dit project elkaar kunnen ontmoeten. We wensen **Housing first** en de mensen voor wie zij werken veel voorspoed toe!

Leesgroep groene theologie

Wie wil de komende maanden in zeven bijeenkomsten met een groep Salvatorianen het boek Groene Theologie van Trees van Montfort gaan lezen.

Voor iedere bijeenkomst lezen we 30 à 50 bladzijden van het boek. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over wat we gelezen hebben. Het boek leest gemakkelijk en biedt veel aanknopingspunten voor een goed gesprek.

Van mensen die meedoen verwachten we dat ze zelf het boek aanschaffen.

De eerste bijeenkomsten zullen vermoedelijk via ZOOM plaatsvinden. We hopen natuurlijk dat we elkaar zo snel mogelijk fysiek kunnen gaan ontmoeten.

Mocht het weer mogelijk zijn, dan vinden de ontmoetingen plaats in Ordune.

Voor deze groep hebben we de volgende woensdagmiddagen steeds van 13.30 tot 15.00 uur gepland:

24 februari 3 maart 17 maart 6 april 22 april 12 mei

Het is fijn als mensen de hele reeks mee doen, maar een keertje missen moet kunnen. We gaan echter niet alles herhalen.

U kunt zich voor deze leesgroep opgeven bij Franneke Hoeks

sansalvatoriegemeenschap@frannekehoeks.nl

of via tel.: 0613421131

Na opgave ontvangt u informatie over de aanschaf van het boek en een leesrooster voor de verschillende bijeenkomsten.

Wij namen afgelopen maanden afscheid van

Naam	Geboren	Overleden
Chris Heijzelaar	26-09-1932	01-12-2020
Yos Appelhof	20-01-1951	20-12-2020
Ad Krijnen	14-11-1934	20-01-2021





De levensboom met de symbolen zijn tekenen van het geloof dat dit leven niet het einde is.

Deze levensboom is ontworpen en gemaakt door Silvio Hurkmans

Die zegt God te zijn
laat Hij tevoorschijn komen,
wat hebben we aan een naam alleen,
laat Hij opstaan
dat wij hem zien.
Stem uit het vuur, de wolk in de verte
zijn niet genoeg voor deze aarde van scherven
en rook.

tekst van Silvio; geïnspireerd door een onbekende schrijver.

Sivio Hurkmans (04-03-1942- 17-10-2014) was de echtgenoot van de onlangs overleden Yos Appelhof.

De Vlam: Niemand Alleen



Het Oranjefonds roept mensen op een vlam op hun raam te plakken om zo aan te geven van u een ander een warm hart toedraagt. Door het opplakken van de sticker op jouw raam draag je bij aan iets groters. Want met dit kleine gebaar maken we verbinding zichtbaar. Het is een vertrekpunt voor alle mensen die willen helpen. Met de sticker geef je aandacht aan iedereen die in ons land klaarstaat voor een ander. Je laat zien dat je het belangrijk vindt dat we verbonden zijn, in een tijd waarin afstand houden noodzakelijk is. Door de vlam weten we dat we er voor elkaar zijn

Het aanvragen van een raamsticker kan via <https://www.oranjefonds.nl/vlam>

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Ontmoetings- en kantooruimte 'Ordune'
Schaarhuispad 131
5231 PP 's-Hertogenbosch
tel.: 06-48645507

Bereikbaar op MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG van 09.30 uur tot 11.30 uur

info@sansalvatorgemeenschap.nl
www.sansalvatorgemeenschap.nl

rek.nr.: NL96 INGB 0006040713
t.n.v. San Salvator in Beweging

De Salvatoriaan:

redactie:

Franneke Hoeks
Ton de Coster
Marian Veenker

correctie:

Marian Veenker
Yvette van Hoeckel

vormgeving:

Vincent Elemans

kopij graag naar:

salvatoriaan@sansalvatorgemeenschap.nl
of inleveren bij 'Ordune'

Uiterlijk 20 maart 2021